

Vilt workshop BLOEMEN bij de Doarpskeamer

Op donderdagavond 19 mei van half acht tot half tien en vrijdagmorgen 20 mei van half tien tot half twaalf geeft Marieke Boersma een Vilt workshop in de Wjukken te Mantgum.

Marieke laat zien hoe je van luchtige wolvezels werkt naar een vaste siervorm. Vilten doe je met wol water zeep en wrijving. Het is prachtig om met een natuurlijk product te werken. Met het resultaat van een middag Viltten heb je een nieuw en uniek sierwerkstuk in huis.

Naast het doen is het ook fijn om samen met een activiteit bezig te zijn.

Een stukje historie: het viltten is waarschijnlijk per ongeluk in de pre historie ontstaan. Duizenden jaren geleden ontdekten de mensen dat de wol van schapen goed isoleerde tegen de kou. Om hun voeten warm te houden in hun leren schoenen, omwikkelden ze de voeten eerst met wol. Door te lopen op de wol in de schoenen ontstond er een masserende werking en warmte. Daarbij kwam het vocht, zweet regen of sneeuw en de wol ging verviltten. Een stevig lapje was ontstaan en men was op een idee gebracht.

Ben je door het verhaal geïnspireerd geraakt. Geef je op! De kosten bedragen € 15,00 per persoon. Opgave kan door te bellen naar 06-20191971 of te mailen naar bestuur@wjukken.nl.

Minimale deelname is 4 personen, maximaal 10 personen.

Op de foto's zie je enkele bloemen die door Marieke van vilt zijn gemaakt.

